

Verhuizen

In de afgelopen jaren is mij veel gevraagd “wanneer gaan jullie verhuizen naar de Watergraafsmeer?”. Omdat ik het niet precies wist zei ik dan altijd maar “Oh die verhuizing, ongeveer over vijf jaar”. Lekker veilig. Precisie was niet echt nodig. Dat is nu niet meer hard te maken. In de nieuwsbrief van de faculteit verschijnen steeds meer mededelingen over de verhuizing van de faculteit. Voortgangsreportages over de nieuwbouw aan de Kruislaan flitsen voorbij in de FNWI nieuwsbrief. Het plaatsen van de sterrenkoepels op het gebouw haalde onlangs de landelijke pers.

Wat zijn mijn ervaringen met verhuizen? Je zou kunnen verwachten dat ik nu een mooie beschouwing ga geven van de verhuizing van ons instituut van de Roetersstraat naar de Plantage Muidergracht. Ik ben toch immers al lang bij het instituut. Die verhuizing viel echter vlak na mijn promotie in 1988. Ik was toen als postdoc een jaar in Parijs en daarna een jaar in Nijmegen. Bij terugkomst als UD aan het KdV instituut in 1991 zat dat al hoog en breed aan de Plantage Muidergracht. Misschien wel de beste manier om te verhuizen.

Wat ik wel heb meegemaakt was de verhuizing van het Mathematisch Centrum van de Boerhaavestraat naar de Watergraafsmeer in 1980. Ik was daar toen studentassistent. Wat het verhuizen van je eigen spullen betreft is het natuurlijk vrij simpel. Je pakt alles in verhuisdozen, zet er het nummer van je nieuwe kamer op, en na het weekend hebben de kaboutertjes, het verhuisbedrijf dus, de dozen netjes op je nieuwe kamer gezet en kan je uitpakken. Tijdens het inpakken kan je ongeveer de helft van je spullen weggooien. Ruimt lekker op. Het afvoeren van al die rommel die is weggegooid van een heel instituut is dan een mooie klus voor anderen. Als assistenten werden we toen wel ingezet om het archief van het Mathematisch Centrum te verhuizen. Ouwe troep volgens Piet de Groot, de toenmalige gebouwbeheerder. Kon ook wel weg. Bij het inpakken van al die mappen viel er ook wel eens een open. Zo zag ik tot mijn verbazing, naïef natuurlijk want dat was uiteraard deel van het verleden van het Mathematisch Centrum, handschriften en correspondentie van professor Van Dantzig en stukken over het

Deltawerken project. Die vielen me in ieder geval op als student statistiek. We hebben toen aan de bel getrokken en op initiatief van Gerard Alberts is dat archief toen bewaard gebleven. Je weet nooit, misschien duikt er bij de komende verhuizing ook iets interessants op.

Volgend jaar moet het dan gebeuren. In 2009 gaan we naar de Watergraafsmeer. Waarschijnlijk wordt het zo gepland dat de onderwijsactiviteiten al na de zomer daar plaatsvinden. Laten we hopen dat wij daar als instituut dan ook al zitten anders staan we onderwijs te geven in een nog niet afgebouwd complex, of we werken nog aan de Plantage Muidergracht met andere studenten om ons heen. Niet dat die situatie nieuw is voor ons want sinds de roosters door een computerprogramma zo efficiënt mogelijk gemaakt worden, hebben we regelmatig colleges van “anders denkenden” in de grote collegezaal op de tweede verdieping. Als je het dan hebt over een college pedagogie dan heb je het over een zaal vol dames. Dat was even wennen. Wat mij betreft wel gezellig maar wel erg levendig in de pauzes. Ik heb ook wel een niet bèta student met afgrijzen in een wiskundeproefschrift zien kijken dat tegenover de kamer van Peter de Paepe lag op een tafel in de gang. Peter had bij het uitruimen van zijn kamer overbodige boeken op de gang gezet voor wie geïnteresseerd was. Tegen een andere student zei hij, die student dus, “Leuk voor in de boekenkast. Dat maakt indruk op de chickies”. Voor de ouderen onder ons, het laatste is modern Nederlands voor meisjes.

In de nieuwbouw komen we terecht op de vierde verdieping. Mooi uitzicht denk je dan maar bestudering van de plannen laat ook wel wat twijfels rijzen daarover. Het wordt afwachten. Komen we dan ruimer te zitten? Evenveel twijfels. Mocht U na deze overpeinzingen van mijzelf wat concretere informatie willen hebben over de verhuizing dan kunt U die vinden op de website <http://www.science.uva.nl/nieuwbouw/>.

Volgend jaar dus dozen inpakken en na het weekend op naar ons nieuwe Walhalla. Vooralsnog heb ik goede hoop.

Bert van Es